

Stockholm 121221

21 december stänger Scandic Continental

En hotellklassiker tackar för sig

Scandic Continental på Vasagatan slog upp sina dörrar den 8 november 1962 och blev snabbt ett populärt landmärke och vattenhål för stockholmare och tillresta. Ett hotell som rymmer många historier, här bodde bland annat Beatles när de slog igenom och det var här kändisarna dansade loss på Tahonga Bar under 70-talet. Nu femtio år senare stänger hotellet, eftersom huset ska rivras på grund av arbetet med Citybanan. Det kommer dock att ersättas med en ny byggnad som också kommer inrymma ett hotell.

För femtio år sedan stod hotell Continental färdigt. Det gamla Kirsteinska huset som efter ombyggnation 1898 varit Continentals första hem, fick ge plats för en modernare byggnad. Arkitekterna Hjalmar Klemming och Erik Theläus, kända för att ha ritat Vällingby och Kärrtorp, fick uppdraget att rita den nya hotellbyggnaden.

Den 8 november 1962 hölls invigningen för det nya Hotell Continental. Den kubiska byggnaden stod ut i stadsbilden runt Vasagatan. Om inte premiären hade gett hotellet den skjuts man behövde så skulle den komma bara ett år senare.

Beatles var mitt i deras stora genombrott när de den 23 oktober 1963 checkade in på Hotell Continental. Förutom besvikelsen över att det inte snöade vid deras ankomst till landet i nord, så trivdes "Beatlarna" under sin vistelse. Efter Sverigebesöket hade de fyra unga herrarna från Liverpool gått från hyllade nykomlingar till superstjärnor.

Hotell Continental skulle ta sig an sjuttioalet med en ny chef vid rodret. Under mars 1973 så tillträdde Charles de Marie som ny hotelldirektör. Charles de Marie var en världsman, född i Marocko som genom studier i Nice och arbete i London och Paris tagit sig till Sverige.

Inte nog med att Charles vände en negativ ekonomisk trend, han gjorde även hotellet mer internationellt. Hans första nysatsning skulle bli Tahonga bar. På baksidan i hörnet Klara Västra Kyrkogata och Klarabergsviadukten blev en lokal ledig efter att Handelsbanken lämnat. Denna lokal förvandlade Charles till en bar med Stilla Havets unika kultur som tema. Tahonga bar invigdes 1973 och blev en naturlig knutpunkt för Stockholms festglada.

Men Charles de Marie nöjde sig inte där. Han tog kontakt med franska konstnärinnan Niki de Saint-Phalle. Hennes konst fick sedan smycka en ny restaurang som fick namnet Niki. Men för att få tillstånd att använda hennes namn var Charles tvungen att köpa en av Nikis skulpturer för 25 000 franc. Charles de Marie accepterade direkt.

Beatles, Charles de Marie, Tahonga bar, Niki de Saint-Phalle – många är historierna som rymmer inom Hotell Continentals väggar. Nu när hotellet ska rivras så får dessa historier leva vidare på andra sätt och på andra platser.

- Fredagen den 21 december stänger vi Scandic Continental. En hotellepok i Stockholm tar paus. När den nya byggnaden står klar under 2015 så kommer vi åter att öppna hotell som ger plats för nya berättelser, berättar Pernilla Johansson, hotelldirektör vid Scandic Continental.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Pernilla Johansson, Hotelldirektör Scandic Continental, 0709-73 56 36

e-post: pernilla.johansson@scandichotels.com

Karin Hellgren, Pressansvarig Scandic, tel: 0721-709 259

e-post: Karin.hellgren@scandichotels.com

Varje dag jobbar Scandics 6.600 medarbetare med ett enda mål – att du ska trivas. Som Nordens grönaste hotellkedja har vi alltid fokus på miljö, socialt ansvar och tillgänglighet. Scandic är Nordens största hotellkedja med 160 hotell i nio länder och sammanlagt 29 910 hotellrum med en omsättning på 842 miljoner EUR.

Vi vill vara mer än bara ett hotell – en plats där människor träffas, jobbar och inspireras.